

SallandCentraal

Gerlant: De harde realiteit is dat het zeer gaat doen

31 maart 2024 (Opinie)

De harde realiteit van de reductiedoelen en Europese afspraken is dat we landelijk straks met behulp van innovaties zo'n 40 procent van de veehouderij overhouden. Dat was tenminste in 2016 zo, toen alle shit voor de boeren begon en de laatste keer dat ik mijn sommetjes heb



gemaakt. De harde realiteit is dat boeren dit niet willen horen en hun (LTO) voorlieden ze al jaren verkeerd voor brallen. De harde realiteit is dat de Nederlandse politiek in de afgelopen dertig jaar zoveel dingen in Europa wettelijk heeft vastgelegd dat de huidige Kamerleden er eigenlijk niet meer over gaan.

Deze opinie heeft dus geen gemakkelijke boodschap. Enerzijds wil ik jullie boeren wakker schudden. Anderzijds wil ik jullie ook waarschuwen voor valse hoop. Van nieuwe LTO-voorzitter Ger Koopmans (per 1 april) hoeven jullie niks te verwachten. Hij heeft geen werkbare oplossingen. En ondertussen praat iedereen door, maar gebeurt er niks. Behalve dat de koude sanering, die nu volop gaande is, alsmaar kouder wordt. Het gaat er niet om wat ik vind van alle gestelde doelen (want daar ben ik het echt niet altijd mee eens), het gaat erom wat de realiteit is. En ik weet zeker dat jullie boeren een ruimere

derogatie kunnen vergeten. Velen van jullie zijn jullie eigen financiële graf aan het graven. Ik lees mee op social media met brullende postings dat de derogatie terug moet en de minister in Brussel met de vuist op tafel moet slaan. Geloof mij maar, ik heb medelijden met die man en geloof hem wanneer hij stelt wakker te liggen van jullie zorgen. Dat doe ik soms ook, maar de derogatie komt er niet mee terug. Nederland heeft 0,0 krediet meer na al dertig jaar van alles beloven, maar niet nakomen. Zeker de afgelopen twaalf jaar onder Rutte, waarbij ze wel met het belerende vingertje naar bijvoorbeeld de Grieken of Spanjaarden wezen over financiën; Polen de maat namen en zelf niks klaar maakten. De realiteit is dat er landelijk binnen nu en twee jaar globaal nog zo'n 600.000 koeien uit gaan. Dat jullie Kamerleden niks kunnen doen. Renure is nu alleen goedgekeurd omdat Orbán uit Hongarije te hulp is gekomen als onderdeel van een ander vuil spelletje.

Ik heb de afgelopen decennia gewaarschuwd voor de afschaffing van het melkquotum en de fosfaat- en stikstofcrisis aangekondigd. 'Pas past niet' was een titel van een opinie. '1 april Bevrijdingsdag, wordt Lijdensdag' ook. Ik heb mij afgezet tegen de periferie en inkijkjes gegeven in de belangen die er speelden. Daarbij ging het er niet om wat ik vond, maar dat ik wilde voorkomen dat jonge mensen gingen dromen en zich in de schulden zouden steken en dan naar de kloten zouden gaan.

Mes in de rug

Als middenman kreeg ik een nationaal en Europees netwerk, maar wat heb ik vooral veel narijheid van boeren aangehoord. Ik lees mee in appgroepen in den lande, word overall ingedrukt, reageer daar nooit, maar vorm mijn mening. Heb jullie vorig jaar uitgelegd hoe het landbouwakkoord is opgeblazen door een stel boeren uit de Kempen en de Peel die Sjaak van der Tak een mes in de rug staken. Dat daar het probleem zat. Heb achter de schermen de voordracht van Ger Koopmans als LTO-voorzitter voorspeld, de uitvinder van de sjoemel-PAS en dat hij zou gaan sturen op landelijke generieke maatregelen. Mijn app werd gek bij de voordracht. Van Groningen tot Zuid-Limburg. Telefoon vanuit Noord-Holland tot in Zeeland.

Aan de noodrem

Recentelijk heb ik in de appgroep LTO Salland Olst-Wijhe aan de noodrem getrokken over de nieuwe voorzitter van de landelijke LTO. Geen boer reageerde, de lokale voorzitter belde. Dat resulteerde erin dat Dirk Bruins van LTO Noord mij afgelopen maandag belde. Hij veranderde in een uur tijd van een zender in een luisteraar. Ik vertelde hem hoe ik als adviseur van een van de koplopergroepen van de Overijsselse GGA's begin december op de Agribex in Brussel was en plotseling snel naar huis moest. Die avond was er namelijk ineens een vergadering tussen provinciale boeren en ambtenaren op neutraal terrein belegd, bij mij thuis. Om maar wat te bereiken en geld los te krijgen. De conclusie van die vergadering in het kort: óf geld om de doelen te realiseren óf we gooien allemaal het bijltje erbij neer. Dat ik toen wist hoe hazen liepen en dat ik de volgende dag naar Bart Kemp, de voorzitter van Agractie, moest. Hem had verteld dat hij moest inbinden. Dat Bart en ik allebei geen oplossing zagen voor alle boeren, maar dat hij (Kemp) ons in de weg liep met z'n gebrul. Hoe wij het in Salland gingen doen. Niet voor onszelf, maar als vijftigers in de kracht van ons leven en voor onze jeugd. Dat terwijl ik bij Bart zat onze gedeputeerde al belde en dat ik voordat ik terug in Zwolle was, het persbericht dat Overijssel miljoenen ging voorschieten binnen had.

Gegijzeld

Een van de dingen die Bart en ik uitspraken is hoe de bezem door LTO Nederland moet en Agractie overbodig moet worden. En ik vertelde Dirk over hoe ik had moeten slikken toen Bart in een afscheidinterview in januari stelde dat er begin december dingen waren gebeurd, waardoor hij was gaan nadenken. Ik vertelde Dirk dat ik vorig jaar via een videolijntje mee had zitten kijken hoe boeren in de Kempen en de Peel Sjaak van der Tak onder druk zetten. Zeven koeien per hectare zou moeten kunnen. Oneerlijke concurrentie dus met de andere boeren in Nederland. In het landbouwakkoord ging het op dat moment over 2,3 koeien per hectare en hier in Salland rekenen wij in reductiegebieden met nog minder. Nu weten de boeren hier ook hoe minister Adema met de kerstdagen ertoe kwam om bij Omroep Friesland te zeggen dat jullie gegijzeld worden door de zuidelijke boeren.

Irrelevante groep

Ik vertelde Dirk dat hij geen idee had van wat er buiten zijn bubbel gebeurde, dat ik veel bewondering heb voor de lokale afdelingen van LTO, maar dat het hoofdbestuur van LTO Nederland voor mij met de benoeming van Ger Koopmans een irrelevante groep was geworden. Ik mocht Dirk altijd bellen. Heb gezegd dat ik dat niet ging doen. Ik wil niet in zijn LTO-bubbel. Pas als de mensen hier lokaal het niet meer zouden begrijpen en hij mij ging bellen, was het mijn beurt om te praten. Mijn oplossing, vroeg hij? Daar ga ik niet over. Bart Kemp als voorzitter zou kunnen, maar daar twijfel ik over. Als Dirk in ieder geval maar Roy Meijer, de voorzitter van de jonge boerenorganisatie zou vragen.

Losse flodders

Ger Koopmans zou op 1 april pas beginnen, maar begon deze week toch al met losse flodders te schieten. Schoof aan bij de formateurs en zette in op de voorspelde landelijke generieke maatregelen. Het is nog geen 1 april en dit is geen grap: Ik heb vrijdag mijn politieke netwerk gevraagd om mij te helpen om dit verhaal bij de formateurs op tafel te leggen. Ze moeten weten hoe de vlag erbij hangt. Hierbij leg ik publiek verantwoordelijkheid af aan jullie boeren. Het is klaar nu. Iemand moet beslissingen nemen. Er moet wat gebeuren. En dat zeg ik op eigen titel. Ik weet het, het doet zeer. 'Op tijd stoppen is ook ondernemen'; ook dat was een titel van een van mijn opinies.

Gerlant@regiobode.nl